

# Låt skogen i Norra Flogsta förbli en skog

**Ibland bör en skog få vara bara en skog, skriver Johan Wredh med anledning av att en discgolfbana ska anläggas i norra Flogsta.**

*Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.*

”Här förbereder Uppsala Kommun i samråd med Uppsala Frisbee Discgolf Klubb för en ny Discgolfbana”. Det går att läsa på en laminerad papperslapp som sitter faststämplad på en sälg i brynet till den lilla skogen i norra Flogsta.

Det låter ju superkul! En folklig sport i lagom tempo som kan utföras i naturen. Som någon som vistas nästan dagligen i denna lilla skog känns det dock viktigt att slå ett slag för våra mindre vänner som har svårt att göra sina egna röster hörda.

Skogen är för sina 5 hektar ett fågeltätt område. Speciellt gärdsmygen verkar trivas extra bra och i det lilla området finns flera häckande par. Även de rödlistade entita, grönsångare, svartvit flugsnappare och rödvingetrast håller till i skogen. För att en Discgolfbana ska fungera kräver det en ordentlig undanröjning av sly och markvegetation. Kollar man på hur andra banor i Uppsala ser ut syns det att marken i skogen där banorna går är kal och tätt packad. Slyet och undervegetationen är dock viktig som gömsle, boplats, och födosök för många fåglar. Speciellt gärdsmygen som håller sig lågt i vegetationen.

Jag står i skogsbrynet med kameran riktad mot en sälg. I sälgen ser jag både grön- och lövsångare som ömsom jagar insekter, ömsom sjunger. En dam som går förbi frågar vad jag hittat för spännande. När jag berättar om fåglarna säger hon. ”Skicka till kommunen så de inte bygger någon disco-golfbana här”. Förutom att just disco-golf lät som att det skulle kunna vara ganska festligt så kunde jag inte annat än hålla med. Än har jag inte fått något svar från kommunen om vad de har för plan för att bevara de fågelarter som häckar i skogen, annat än att de har ”lagt in det som ett ärende i deras ärendehanteringssystem”.

I ett annars väldigt asfaltstungt område är det en ynnest för de människor som bor i Majklockan, Ängsklockan och runt Ekebyhus att ha denna lilla skog till sitt förfogande. Att få en liten, liten paus från vardagen i en skog där det inte flyger diskar, där marken är täckt av vitsippor, och där fåglar sjunger och häckar. En skog måste inte göras till idrottsplats bara för att den ligger i ett bostadsområde. Ibland bör en skog få vara bara en skog.

*Johan Wredh*